

Reseberättelse: Japan, Sommarkurs 2015, Arvid Rensfeldt

Varje sommar de senaste 4 åren har den miljövetenskapliga fakulteten vid Nagasaki University i Japan anordnat en internationell sommarskola med fokus på tvärvetenskapligt arbete inom miljöområdet. I kursen deltar studenter från den miljövetenskapliga fakulteten vid Nagasaki University och utländska studenter från deras olika partneruniversitet. 2015 var första året som studenter från Lunds universitet bjöds att åka och jag var den enda representanten från Sverige. Förutom mig så deltog ca 30 japanska, 2 australiensiska, 4 taiwanesiska, 7 thailändska och 2 amerikanska studenter. De flesta studenterna kom från en teknisk eller miljövetenskaplig bakgrund, men även några ekonomer och samhällsvetare deltog.

Staden

Nagasaki är belägen på den sydligaste av Japans huvudöar, Kyushu, och är huvudstaden i Nagasaki-prefekturen. Området är vulkaniskt aktivt och naturen domineras av höga skogbeklädda kullar som avslutas med en skarp kustlinje. Nagasaki har en väldigt rik historia, kanske mest känd är staden efter att USA den 9:e augusti 1945 släppte en atombomb över staden som ödelade stora delar av stadskärnan, vilket har satt djupa spår i befolkningens sinne. Förutom detta så var också Nagasaki japans viktigaste hamnstad under Edo-perioden då det var den enda kopplingen landet hade med resten av världen där handel idkades med Nederländerna, Korea och China under strikt kontrollerade omständigheter. På grund av detta så har Nagasaki också en stor del av internationella inslag i sin kultur, både gällande arkitektur, mat och andra hantverk.

Universitetet/skolan

Nagasaki University grundades 1949 som en sammanslagning av flera ämnesspecifika högskolor. Universitetet har åtta fakulteter fördelade på tre campusområden i Nagasaki och har totalt ca 7500 studenter. En bachelor i Japan är vanligtvis fyra år till skillnad från våra tre och min uppfattning var att de japanska studenterna mycket tidigare får kontakt med forskningssidan av universitetet där de jobbar i mindre grupper tillsammans med professorer och liknande. Lärarna tilltalas aldrig vid förnamn i Japan, men detta är något som är generellt för hela samhället där man oftast tilltalar någon vid efternamn, speciellt om personen i fråga är äldre eller ens överordnad. Det japanska läsåret börjar på våren i april och består av två terminer (April-Sept och Okt-Mars).

Kursen

Den tvärvetenskapliga sommarskolan vid Nagasaki kan delas in i två avsnitt. Den första består av två veckor då man efter önskemål blir placerad i en av ca 20 olika labbgrupper, alla med olika inriktning inom miljövetenskaplig forskning. Dessa labbgrupper består vanligtvis av en handledande professor, 6-10 japanska studenter och kanske 1-2 utländska studenter. Man kan välja att stanna hela perioden i ett labb eller dela upp den på flera stationer. Del två är också den två veckor lång och har ett mer klassiskt kursupplägg, dagarna består huvudsakligen av föreläsningar och en del studiebesök. Även här blir man indelad i en mindre grupp som tillsammans ska göra ett kortare grupparbete på valfritt område relaterat till miljövetenskap. Man kan välja att endast delta i del 2 eller båda delarna för en två veckor eller en månads lång kurs. Kommande år kan dock labbdelen av kursen komma att utökas i längd men det är inte bekräftat.

I stort så var jag nöjd med den akademiska delen av kursen, speciellt labbdelen och det avslutade grupparbetet bjöd på möjligheter till att sätta sin egen nivå och prägel på arbetet och handledarna var väldigt duktiga och hjälpsamma. När det gäller föreläsningarna som hölls under kursen tyckte jag att dessa kanske var lite väl grundläggande för min del, men det är förståeligt då många av de japanska studenterna endast hade avslutat ett år eller mindre av universitetsstudier. På grund av detta så skulle jag säga att denna sommarkurs kanske lämpar sig bäst för ekosystemare som gått ett eller två år.

Boende

Boendet i Nagasaki ordnade värduniversitetet och var på ett långtidshotell på gångavstånd från campusområdet vilket var väldigt smidigt, det låg också centralt i staden och man kunde gå eller åka spårvagn till det mesta. Standarden på boendet var ganska bra men man hade inga direkta möjligheter till att laga mat själv så det blev många restaurangbesök vilket gjorde avtryck i budgeten, även om det går att äta billigt ute i Japan. Rummen delades två och två, och jag bodde med en student från Thailand vilket var väldigt trevligt. Det är möjligt att man skulle kunna hitta ett bättre boende om man la ner en del arbete men detta alternativ serverades på silverfat och fungerade väldigt bra överlag.

Nöjen & fritid

Staden Nagasaki har en hel del sevärdheter, som olika museer, historiska platser och tempel med mera. I övrigt så bjuder inte staden på jättemycket att göra förutom att strosa runt och kika i köpcenter, dock finns det flera trevliga utsiktsmål som man kan besöka över en dag eller två på en helg som stränder, mindre städer, tempel, naturområden osv. En favorit var Iojima island som bjöd på fin strand och cykeltur samt båtfärd. Takahama beach nås enkelt med buss och är också en bra dagstripp. En lite längre utflykt som rekommenderas starkt är ett besök till Ninety-nine islands utanför Sasebo som inte ligger allt för långt ifrån Nagasaki.

Övrigt

- Ingen visumansökan nödvändig i förväg.
- Ett stipendium ingår i kursen som täcker boendet och lite kostnader på plats (utbetalas kontant under vistelsen).
- Ta med alt. köp ett paraply på plats!
- Kan vara lite problematiskt som vegetarian då man inte har matlagningsmöjligheter och vegetariska alternativ på restaurang är något sällsynta.
- Japanerna kan vara lite blyga till en början, speciellt när det gäller att prata engelska men väldigt roliga och trevliga när man lär känna dem!
- Var inte för orolig gällande att följa alla deras seder och artighetsvanor, de förväntar sig inte att man ska kunna allt sådant.
- Var beredd på vissa kommunikationssvårigheter när det gäller grupparbeten med japanska studenter.
- Försök prata med så många som möjligt och ställ många frågor så att du lär dig om den japanska kulturen!

Avslutningsvis så kan jag bara säga att jag hade det extremt bra i Japan och att kursen fungerade väldigt bra. Jag rekommenderar definitivt fler ekosystemare att åka på denna sommarskola kommande år, och då speciellt ett och två som jag tror skulle kunna få ut ännu mer av kursen än vad jag fick! Åk!