

Varje sommar åker ett gäng ekoister på en utbytesresa till Xiamen i Kina och deltar i det som kallas *summer research school*. Ansökningar görs till programledning under våren och platserna är begränsade och mycket attraktiva. Nedan kommer en hälsning från gänget som åkte iväg under sommaren 2010, även publicerad i Ekolodet nr 3 2010.

Xiamen 2010

Söndag kväll den 15e juni i somras möttes åtta förväntansfulla och lite nervösa ekostudenter upp i Xiamen i sydöstra Kina. Ett par av oss var nyanlända i Kina medan övriga redan hade bekantat sig med den nya kulturen och värmen under ett besök i Shanghai. Vi skulle alla delta i *summer research school* som är ett samarbete mellan ekosystemteknik och Xiamen University. Kursen går varje sommar och går ut på att svenska och kinesiska studenter tillsammans arbetar med åtta mindre vatten- och miljörelaterade forskningsprojekt.

När vi dagen därpå äntrade Ocean building som under de nästkommande fyra veckorna skulle vara vårt tillhåll, försvann all den nervositeten som vi tidigare haft. I entrén gick ett bildspel med fotografier av de svenska studenter som tidigare år deltagit i *summer research school* och i högtalarna spelades Roxette och boten Anna. Vi blev varmt välkomnade av kinesiska studenter och professorer och deras gästfrihet skulle komma att fortsätta till den dag vi lämnade Xiamen.

Labbarbete, rapportskrivande och fältstudier drog snabbt igång. En stor del av kursen var dock det kulturella utbytet och vi fick vara med om allt från spännande utflykter och karaoke (KTV som kineserna kallar det) till enorma måltider där man ungefär visste vad hälften av rätterna innehöll. Även vi svenskar delade med oss av vår kultur bland annat genom att organisera en uppskattad midsommarfest. Nu är det bekräftat att kineser älskar sill, att de kan dansa små grodorna och att de snapsar skåne minst lika bra som svenskar! Fyra veckor går väldigt snabbt när man har roligt och snart skulle vi åka hem. Efter en avskedsfest som inte slutade förrän morgonen därpå (med frukost på McDonalds) lämnade vi Xiamen med en tår i ögat. Men nya vänner består och denna sommaren i Kina förblir ett livslångt minne för oss.

Låter inte denna upplevelse spännande? Det bästa av allt är att nästa år kan det vara du som åker på *summer research school* i Xiamen. Ta chansen och sök och tveka inte att fråga någon av oss som var iväg i somras om tips.

/Hälsningar Melissa, Cecilia, Linnéa, Ludvig, Belinda (W07), Kristina (W06), Oscar och Caroline (W05)